

Geachte directeur Fatih Hasbal,
Dames en heren,

Mogen we voor 2015 "het ergste achter de rug hebben"! Het lijkt een vreemd statement op een nieuwjaarsreceptie. Op een ogenblik waarop we mekaar naar mooie gewoonte een gezond en gelukkig nieuwjaar wensen.

Moge 2015 dan vanaf nú voorspoedig, boeiend en vredig worden. Daarom wens ik u, meer dan ooit, een goede gezondheid, geluk en voldoende uitdagingen binnen uw job als leerkracht, mentor, administratief deskundige en pedagogisch coach.

Moge de wereld vooral in nieuwe hoop, ruimhartigheid, respect, gelijkheid, vrijheid en vooral ook broederlijkheid het antwoord vinden op de laffe aanslagen en de wereldwijd toegenomen terreurdreiging. Zodat er een einde komt aan zinloos terreurgeweld in Europa maar evenzeer in Syrië, Irak, Oekraïne ...De hoop en de kracht van de waarachtige dialoog zullen meer dan ooit de bouwstenen zijn van goed samenleven en samen toekomst maken.

Openheid naar andersdenkenden, solidariteit, de rijkdom van een multiculturele samenleving en democratisch burgerschap. In 2003 lagen deze waarden niet voor niets aan de basis van de oprichting van deze Lucernascholengemeenschap. Behalve thuis worden deze waarden vooral ook via het onderwijs doorgegeven.

De laatste jaren is er stevig gedebatteerd over de toekomst het onderwijs in Vlaanderen. De komende jaren zal dat niet anders zijn. En het is te hopen dat het over meer dan over besparen gaat.

'Education is the movement from darkness to light' zei Amerikaans filosoof Allan Bloom ooit. Het is een uitspraak die prominent op jullie webstek prijkt. Die keuze is niet toevallig: het Latijnse woord lucerna betekent immers 'lichtbron'. Dat jullie scholengemeenschap bewust het pad van haar leerlingen wil verlichten, is een duidelijke opdracht en missie. Hen begeleiden op weg naar volwassenheid

betekent uitdrukkelijk niet dat het lerarenkorps voor haar leerlingen de weg uitstippelt, maar hen wel bewust leert keuzes te maken en zo zelfstandig op zoek te gaan naar hun eigen plaats in een voortdurend veranderende globaliserende en multiculturele wereld. Vanuit die centrale visie hechten het schoolbestuur en de inrichtende macht bijgevolg veel belang aan enkele kernwaarden.

Zo benadrukken jullie terecht de verwerving van burgerzin, de beheersing van het Nederlands en van minstens twee wereldtalen en leren als levenslang proces. De ontwikkeling van een ruim taalbeleid, van een degelijk human relations management en onderwijsvernieuwing moeten helpen om die centrale doelstellingen in de praktijk te realiseren.

Jullie hebben een prachtparcours afgelegd sinds de oprichting van Lucerna! Niemand die daaraan kan twijfelen! Het begon met een nauwkeurige probleemanalyse en een vastberaden én consequent uitgevoerde beslissing van enkele academici, ondernemers en ouders om een school op te richten waar vooral jongeren met een migratie-achtergrond extra gestimuleerd worden om een felbegeerd diploma secundair te behalen. Die cruciale schakel met het oog op een diploma hoger onderwijs én een onmisbare sleutel tot succesvolle integratie.

Dat de Lucerna-scholengemeenschap goed gedijt in het Vlaamse onderwijslandschap blijkt uit haar vele dynamische projecten die leerlingen bewust maken van hun sociale verantwoordelijkheden. Zo brachten onlangs leerlingen van de Genkse afdeling een bezoek aan jeugdzorgorganisatie vzw 'Ons Kinderhuis' en organiseerde mini-onderneming *What's profit* van de zesdejaars in Antwerpen een onvergetelijke sport- en spelnamiddag met zelfgemaakte ecocadeautjes voor kinderen en jongeren van dagcentrum Elegast-Den Dam.

Ook op vlak van infrastructuur staat Lucerna niet stil. Meer leerlingen betekent meer aangepaste structuur en comfortabeler klaslokalen. In Anderlecht legden directie en lokale politici vorige week de eerste steen voor de uitbreidingsplannen van de basisschool en nog dit jaar verhuist de Genkse vestiging naar het gloednieuwe gebouw in Houthalen.

Dames en heren,

De receptie lonkt. In deze bepaald woelige tijdens is het hartverwarmend vast te stellen dat veelbelovende onderwijsprojecten als Lucerna zoveel bijval vinden. Dat resulteert in vele lichten succesvol afgestudeerden die vervolgens elk op hun manier toekomst maken, succesvol zijn en het goede voorbeeld geven. Wie wil, kan! Daarom beste leerkrachten: maak het uw leerlingen niet te makkelijk, leg de lat hoog, verwacht veel van hen. Want wat is vernederender dan dat niets van je wordt verwacht? Doe vervolgens al wat in uw mogelijkheden ligt, om alle jongeren die hun hoop en vertrouwen in jullie stellen aan die verwachtingen te helpen voldoen! Dat wens ik u, al uw leerlingen en hun ouders die net als alle andere ouders alleen het beste voor hun kinderen willen. Geniet nog van een prachtige avond met collega's, medewerkers, ouders... Directeur Fatih Hasbal dank ik voor de vriendelijke uitnodiging.